

Nieuwe serie



Het officiële wapen dat hofleveranciers mogen voeren.

Hofleveranciers, de echte

In Nederland zijn op dit moment zo'n 380 bedrijven die het predikaat Hofleverancier voeren. Maar het wapenschild boven hun deur wil beslist niet zeggen dat zij ook daadwerkelijk leveren aan koningin Beatrix. De échte hofleveranciers zijn eigenlijk alleen te herkennen aan de kwaliteit van hun producten. En aan het feit dat ze zeer discreet zijn over hun contact met het hof.

TEKST PIET LEKKERKERK

Het damast voor de koninklijke tafels, of hoe Vorsten Royale een hofleverancier introduceerde



Sanny de Zoete in haar winkel.

Wat is damast?

Damast is de naam van de weeftechniek, waarbij tekeningen aangebracht worden op een achtergrond van dezelfde kleur. De tekening is daardoor slechts bij een goede lichtval te zien. Deftige tafelkleden en servetten zijn al eeuwenlang van linnen.

Sanny de Zoete Antiek & Design Linnengoed
Hippolytusbuurt 2
2611 HN Delft
tel.: 015 213 55 20
Openingstijden: woensdag,
donderdag, vrijdag en
zaterdag van 11 tot 18 uur.
www.sannydezoete.nl

En staatsbanket bij de koningin moet een onvergetelijke belevenis zijn. De tafels zijn gedekt met fraaie stukken uit de zilverkamer, het historische porselein heeft een vorstelijke glans. De bloemdecoraties zijn volumineus, maar niet overdadig. En dat alles staat op damasten tafelkleden, afkomstig uit de linnenkamer. De linnenkamer valt onder het Departement van de Hofmaarschalk, een van de afdelingen van de Dienst van het Koninklijk Huis. Hoewel linnendamast zeer sterk is en bij goede behandeling tientallen en soms wel honderden jaren mee kan, is het historische damast niet altijd geschikt om tijdens diners en ontvangsten ten paleize te gebruiken. De linnenkamer van Noordeinde moet daarom geregeld nieuwe tafellakens, vingerdoekjes en servetten laten maken.

Maar door wie worden die dan gemaakt? Nederland was tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw een toonaangevend damastproducent. Maar het werd ook voor het hof steeds moeilijker een Nederlandse weverij te vinden die damast kon maken dat aan de hoge eisen van het Koninklijk Huis kon voldoen. Op een gegeven moment was er alleen in Tilburg nog een operationeel weefgetouw, ondergebracht bij de sociale werkplaats en later bij het Textielmuseum. Het antieke getouw, was nauwelijks in staat een vierkante meter damast per week te produceren, en een beetje tafellaken voor de koninklijke tafel is al snel minstens acht meter lang. De Tapisserie- en Damastweverij mocht dan het predikaat Hofleverancier voeren, voor leveranties moest het Hof wel uitwijken naar elders.

Tegenwoordig siert vaak een ander logo het damast ten paleize. Wie tijdens het diner zijn servet aan een inspectie onderwerpt, heeft grote kans in een hoekje een gestileerde letter aan te treffen, het is een S omgeven door een Z. Het is het logo van de grootste damastspecialist van Nederland, Sanny de Zoete. Haar passie voor textiel werd ruim twintig jaar geleden gewekt toen zij in een afvalbak van een bedrijf waar oud textiel gesorteerd werd, een damasten handdoek met Jugendstilmotieven vond. Het was een vondst met verstrekkende gevolgen. Uit deze lap met gestileerde rozen groeide een indrukwekkende verzameling.

Om haar kennis van damast en historisch textiel te vergroten, ging

Een gedekte tafel in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde, ter gelegenheid van het officiële bezoek van de president van Mozambique, Armando Emilio Guebuza, in februari van dit jaar.

Een koninklijke tafel bij een staatsbanket in het Paleis op de Dam, met een damasten tafelkleed met druivenranken, maar nog van vóór de tijd dat Sanny de Zoete aan het Hof leverde.



*Een oud-Hollands rijmpje
Wanneer gij vrienden noot,
soo laat U tafel decken
Met al dat Uwen gast
tot vreugde kan verwecken,
Verciert met blom en groen
U schotels en bokalen
En laat U fijnst damast
uit Uwe kasten halen.
't Is niét alleen de maag,
die goet en dient gevoet
Maar acht wel, dat het oog
en ook wat hebben moet.*

Het klassieke patroon 'Druivenrank' siert de tafels van Paleis Noordeinde bij diners en banketten.

Het huwelijksdamast van de lezers van Vorsten Royale wordt in ontvangst genomen door de hofdame mevrouw O. A. Gaarlandt-van Voorst van Beest (links) en door de secretaris van prins Willem-Alexander, de heer Th. A. van der Werf (rechts). Zij flankeren Sanny de Zoete en hoofdredacteur Cor de Horde.